

## **BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALAN KOMPOZİSYON:**

### **Bir Ayağı Kırık Sandalye**

Cumhuriyet'in 100. Yılı... Özgür oluşumuzun üstünden ne kadar da çok yıl geçmiş... 1789 Fransız Devrimi'yle dünya tarihine giren bu kavram bugünlerde herkesin dilinde, doğal olarak herkesin kendine göre bir bakış açısı var. Cumhuriyetin ne demek olduğunu bilmeyip savunanlar ya da onu özünden koparıp kutsallaştıranlar var. Peki doğrusu ne?

Öncelikle bizim gençler olarak cumhuriyet kavramını doğru bilip sorgulamamız gerekiyor. Cumhuriyetin hangi tarihsel koşullarda ve hangi zorluklarla ilan edildiğini biliyor muyuz? O günlerden günümüze hangi aşamalardan geçtiğini, tıklandığını ya da sekteye uğradığını merak ediyor muyuz? O dönemdeki gençlerin cesaretine, düşünce dünyasına, vatanseverliğine sahip olabilir miyiz? Günümüzde onlar gibi bir savaş içinde değiliz diyebilirsiniz fakat sizlere yanıldığınızı söylemem gerekir. Biz 21. yüzyılda bilgi ve teknoloji savaşı içindeyiz. Her konuda dünya gençleri ile yarışabilmeliyiz.

Mustafa Kemal de bizler gibi bir gençti; coşkulu, cesur, haksızlıklara göz yummayan bir genç. Onun aklında cumhuriyet tasarısı vardı, haksız yönetimi istemiyordu. O aklındakini başarıyla uyguladı, bizleri gelişmiş uygar ülkeler düzeyine çıkardı. Ne yazık ki; yavaş yavaş niteliğimizi kaybediyoruz, kendi aramızda çatışıyoruz, başka ülkeler tarafından kullanılıyor. Mustafa Kemal'in cumhuriyet anlayışı bu kadar kolay unutulmamalı, sadece bayramlarda hatırlanan bir gün olarak kalmamalı. Günlük hayatımızda bir Türk gencini, bir Türk kadınına nasıl temsil ettiğimizi düşünmemiz gerekiyor. Okuyor muyum? Sorguluyor muyum? Bilimle, sanatla, edebiyatla uğraşılıyor muyum? Bunları düşünmezsek cumhuriyetimizin adını kendi çıkarları için kullananlar tarafından yönetilmeye devam edeceğiz.

Peki Cumhuriyet tek başına yeterli bir kavram mıdır? Hayır. Demokrasi, hukuk, lâiklik gibi kavramlar olmadığında cumhuriyet anlamını yitirmeye başlar. İnsan hakları, kadın-erkek eşitliği gibi başka kavramlar da eklenebilir. Bu da bizi demokrasi kavramına götürür ki cumhuriyetin olmazsa olmazı demokrasidir. Dünyaya baktığımızda cumhuriyet ile yönetilen her devletin lâik, adil ve eşit olmadığını, monarşiyle yönetilen her devletin de kötü olmadığını görürüz. Örneğin, İran ve İngiltere'yi karşılaştıralım. İran cumhuriyetle, İngiltere anayasal monarşiyle yönetilmekte. Hangi ülkede yaşamayı tercih edersiniz diye sorsam çoğu kişi İngiltere'yi seçer. Bu örnek bize asıl önemli olanın kavramlar ve yönetim şekillerinin değil; demokrasi, hukuk ve laikliğin ne ölçüde uygulandığının önemli olduğunu gösteriyor.

Bizler Atatürk'ün emanet ettiği ve en güzel hediyesi olan cumhuriyeti, her zaman korumalı ve kollamalıyız. Tüm dünyaya da cumhuriyet ile yönetilen bir devletin nasıl olması gerektiğini göstermeliyiz. Unutmayalım ki; demokrasi, lâiklik, ve hukukun olmadığı bir cumhuriyet, ayağı kırık bir sandalyeye benzer. Sallanır ve asla kullanışlı olamaz.

**Fusun Çelik**

**9-C**